



september 2019 - Mededelingenblad 08 – jaargang 46
heemkundige kring 'De Oude Vrijheid' 🍁 Sint-Oedenrode

Uitnodiging voor:

zondag 08 september: heem-natuur
maandag 09 september: lezing in Schijndel
dinsdag 17 september: heem

Wandeling met de heem-natuurgroep

De heem-natuurgroep wandelt op **zondag 08 september** eens in een ander Dommeldal dan het Dommeldal in Sint-Oedenrode!!

De route loopt over een gedeelte van het Loondermolenpad in Waalre-Riethoven. We wandelen door een uniek beekdallandschap met houtwallen, graslanden en bos en stukjes cultuurhistorie. Natuurlijk ook over de oevers van de Dommel met al haar waterplanten en waterdieren, zoals libellen, watervogels en mogelijke sporen van bevers. Ervaren natuurkenners van de heem-natuurgroep vertellen onderweg over alles wat in beeld komt.

Om **09.00 uur** verzamelen we op de Markt en carpoolen naar Riethoven, alwaar bij **de Volmolen** de wandeling zal beginnen. Iedereen is van harte welkom. De excursie is gratis. Inschrijven is niet nodig.



Lezing 'Sint-Oedenrode - van een bezet naar een bevrijd dorp'

Onze kring organiseert op **dinsdag 17 september** een boeiende lezing, welke zal worden gehouden door onze dorpsgenoot en heemlid, dhr. Antoon Buiting.

Om een duidelijker beeld te krijgen van de Tweede Wereldoorlog, waarbij in een kort tijdsbestek veel landen betrokken raakten, wordt eerst ingegaan op de oorzaken en de escalatie van de oorlog. Dat kan in het beperkte tijdsbestek van deze avond alleen globaal, maar Antoon wil graag een zo goed mogelijk antwoord geven op de vaak geuite vraag: 'hoe kon dit toch gebeuren?'

Nederland raakt ongewild bij het oorlogsgeweld betrokken en in mei 1940 trekken Duitse troepen Sint-Oedenrode binnen. Deze soldaten hebben het consigne gekregen de Nederlandse bevolking vriendelijk te bejegenen. Maar die houding verandert snel en de fluwelen handschoen wordt een ijzeren vuist.

De bezetting heeft meer impact dan het zich aanvankelijk laat aanzien. In de bezettingsjaren wordt onze vrijheid op heel veel manieren beperkt en dat roept verzet op in velerlei vormen. Zeker als Duitsland op meerdere fronten in het nauw komt, wordt het dagelijks leven door vrees en schaarste beheerst.

De Rooienaren kijken reikhalzend uit naar de komst van de geallieerde troepen en luisteren in kelders en op zolderkamertjes naar Radio Oranje of de BBC (voor zover ze nog een radio hebben).

Wanneer Amerikaanse parachutisten van de 101^e Airborne Divisie op zondag 17 september 1944 aan parachutes boven de Sonse heide neerdalen, komt het vernietigende oorlogsgeweld pas echt in Rooi.





*Operatie Market Garden
september 1944*

In de lezing van Antoon Buiting komen ook oorlogservaringen van diverse Rooienaren, via fragmenten uit nagelaten dagboeken en geschriften, naar voren. Aanvang van de lezing: **20.00 uur** in grand café De Gouden Leeuw aan de Markt. Voor heemleden is de toegang gratis; introducees en belangstellenden betalen € 2,00 p.p.



Bericht uit het museum

Een familielid van *heemlid* *thr. Henk Hermes*, werkt in 't Vincentje, een kringloopwinkel in Schijndel. Onlangs werden er 2 mutsen en 1 poffer in de winkel gebracht en gelukkig dacht Marjolijn Hermes-de Hommel aan ons Mutsenmuseum. Via Henk ontvingen we deze objecten om in onze collectie op te nemen. Eén van de mutsen is zeker 100 jaar oud - dat is te zien aan de manier waarop de plooiën zijn versterkt - en de kloskant is zeer 'rijk' met een fraai slingerend patroon.



...deze prachtige muts zal door conservator Willem van Liempt piekfijn worden gerestaureerd, gewassen, gesteven, gestreken en geplooid!!

Henk Hermes is een trouw lid en een evenzo trouwe bezoeker van de lezingen en hij vroeg om deze schenking via publicatie aan onze leden kenbaar te maken. We krijgen in het museum veel schenkingen, maar altijd van mensen die geen heemlid zijn. En deze keer dus wel!
Waarvoor hartelijk dank Henk!!

w.g. Gerdien van den Brand

Boekenrekken geschonken voor de bibliotheek in het heemhuis

De kantoren in het Bastion, op de hoek van de Lindendijk en de Eerschosestraat, maken plaats voor woningen en dit betekent dat er kantormeubilair beschikbaar is gekomen. Dhr. Harry Bekkers heeft een aantal prachtige boekenrekken geschonken, welke door Leo en Mieke van Lieshout-van de Rijt, Eddy van Lieshout en Harry Dijkers in het heemhuis in elkaar zijn gezet. Het resultaat is: veel meer ruimte voor alle boeken en documentatiemappen en meer ruimte om in onze bibliotheek iets op te zoeken.

Wij danken Harry Bekkers voor deze - zéér welkome - schenking!





Het heemhuis is open op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en m.i.v. 02 oktober iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Op donderdagavond zijn er vaak mensen van de werkgroep archeologie aanwezig in ons gezellige heemhuis in de schaduw van de Knoptoren!

////////////////////////////////////

We hebben kennis genomen van het droevige bericht dat onlangs zijn overleden onze heemleden

Christ Raaijmakers

* Sint-Oedenrode 13 februari 1933 † Sint-Oedenrode 28 juli 2019
en

Ben van Genugten

* Sint-Oedenrode 22 april 1932 † Sint-Oedenrode 23 augustus 2019

Ben was medeoprichter en erelid van onze heemkundige kring

Wij wensen hun echtgenotes Toos en Tonny en hun families veel kracht en sterkte...

Kleine excursie naar Venray

Op zondag 23 juni jl., terwijl de jaarmarkt in Rooi in volle gang was, ging een kleine groep heemleden op weg naar Venray. De tocht er naar toe ging via een mooie toeristische route door Beek en Donk, De Mortel, De Rips en Vredepeel naar een parkeerplaats in het centrum van Venray. Te voet wandelde het gezelschap naar het WW-kantoor waar we werden opgewacht door een gids. Ons eerste bezoek brachten we aan de Sint-Petrus Bandenkerk.



In deze kerk met een rijke historie, werd eerst de toren beklommen. Deze toren is in de jaren '60 herbouwd, de oude toren werd in de oorlog door de Duitsers kapotgeschoten. Omdat het een nieuwe toren is, waren er ruime trappen zodat ook de niet-geofefende klimmer gemakkelijk boven kon komen. In de toren hadden we een prachtig uitzicht over de omgeving. Vervolgens namen we een kijkje in de kerk. Omdat Venray aan de rand van de Peel is gelegen, was deze plaats vanuit het noorden moeilijk te bereiken en mede daardoor

heeft de beeldenstorm hier niet plaatsgevonden. Dit is te zien aan de prachtige houten middeleeuwse beelden welke in de kerk aanwezig zijn. Het topstuk is een houten beeld, voorstellende de eerste paus Sint-Petrus met 'n tiara. Ook een oud Odabeeld ontbreekt niet. De H. Oda is patrones van Venray. De banden tussen Rooi en 'Rooy' zoals Venray ook wel wordt genoemd, zijn daarom zeer bijzonder. Na een rondwandeling waarin we o.a. het oude klooster Jerusalem bezochten, stapten we weer in de auto om naar het Oda park te vertrekken. In dit 25-jaar oude park zijn veel kunstwerken opgesteld. In het paviljoen dronken we een kop koffie/thee en keken de deelnemers terug op een mooie kleine excursie. Ook hoorde men alweer geluiden, dat we de kleine excursie volgend jaar zeker weer moeten organiseren!! Wie steekt zijn vinger op??

PERSBERICHT (ingekorte versie)

Onderwerp: lezing van de gezamenlijke heemkundekringen

In het kader van de 'herdenking 75 jaar bevrijding' in de nieuwe gemeente Meierijstad, hebben de heemkundekringen van Meierijstad en RCE, met de gemeente afgesproken om als Platform Erfgoed Meierijstad, gezamenlijk een aantal activiteiten te organiseren voor de inwoners. Een van deze gezamenlijke activiteiten is het organiseren van een lezing, welke zal worden gehouden door dhr. Frans Govers uit Uden. Wij nodigen iedereen van harte uit.

Wanneer?

Maandag 09 september 2019: aanvang 20.00 uur.

Waar?

In de nieuwe 'Podiumzaal' van 't Spectrum, Steeg 9, Schijndel;
de zaal is open vanaf 19.30 uur;
in de zaal is plaats voor maximaal 242 personen.



Frans Govers

Belangstellenden kunnen zich voor een kaartje aanmelden via de website: www.heemkundekringschijndel

Ga naar het 'contactformulier secretariaat', voer de gegevens in en vermeld bij 'Onderwerp': kaartje voor de lezing van 09 september 2019. Het kaartje kost € 2,00 per stuk en dit bedrag dient te worden overgemaakt op Rabobanknummer **NL75RABO 01671 80630** van hk. kring Schijndel o.v.v. kaartje lezing 09.09.19. Na ontvangst sturen we een digitaal entreebewijs op naam.

Het aanvragen van kaartjes voor anderen dan gezinsleden is niet mogelijk. Degenen voor wie het niet mogelijk is om een kaartje digitaal aan te vragen, kan dit telefonisch doen bij dhr. Jan Aalders, secretaris van het PEM: 073-5474566 of 06-23103883.

Hebt u vragen? Ook daarvoor kunt u bij hem terecht.

Reis mee door het Brabant van de Commissaris van de Koningin baron van Voorst tot Voorst

Terugkomen op kwesties, informeren naar personen en ontwikkelingen. Zijn geheugen zal het lokale bestuur ongetwijfeld af en toe lelijk verrast hebben. Tussen 1894 en 1928 was mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Van een van zijn taken, het regelmatig bezoeken van alle gemeenten in de provincie, hield hij een dagboek bij, waarin de smeuïge opmerkingen niet van de lucht zijn. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft al zijn aantekeningen nu online gezet.

Via de nieuwe themawebsite www.bhic.nl/decommissarisvertelt 'Door de ogen van de Commissaris van de Koningin' heeft de 'CdK' ons een unieke inkijk nagelaten op zijn verhouding tot het lokale bestuur, honderd jaar geleden. Maar ook op de bevolking met al haar problemen en uitdagingen. De pennenvruchten van de commissaris stonden al per plaats gerangschikt op onze BHIC-site. *Nieuw* is deze website waarbij je niet alleen per plaats maar ook chronologisch en thematisch onderzoek (via Ctrl F) kunt doen in het Brabant van honderd jaar geleden.

