

## **Persbericht**

Tussen ca. 1850 en 1960 was ruim 90% van de Brabanders praktiserend rooms-katholiek. De kerk heeft daardoor een enorme invloed gehad op het dagelijks leven van alle Brabanders. Om dit te illustreren enkele cijfers: in de 19e en 20e eeuw zijn er in totaal 133 orden en congregaties actief geweest in Brabant. De katholieke reguliere geestelijkheid was op een breed maatschappelijk terrein actief. Vooral in het onderwijs (van kleuteronderwijs tot voortgezet(beroeps)onderwijs) en in de zorg (ziekenzorg, bejaarden- en gehandicaptenzorg en opvang van wezen). Mede dankzij hun inspanningen groeide het niveau van onderwijs en gezondheidszorg spectaculair. Bijna iedereen die nu boven de 40 jaar oud is, heeft dus wel op een of andere manier herinneringen aan dit katholieke leven.

## **Krengen van barmhartigheid**

Natuurlijk zaten in dit legioen van religieuzen ook 'krengen van barmhartigheid', die zich schuldig maakten aan misbruik en ander onrecht. Ook op instellingsniveau zijn er dingen gebeurd, waar we nu met verontwaardiging en onbegrip naar kijken. Die historische werkelijkheid mag zeker niet worden ontkend. Maar daar staat tegenover dat heel veel andere religieuzen zich hun leven lang hebben ingespannen voor de medemens en daarmee een uitgebreid netwerk van zorg- en onderwijsinstellingen hebben gebouwd.

## **Feest van herkenning**

Op 'Wierook, wijwater & worstenbrood' vind je niet alleen foto's en verhalen van de meer dan duizend katholieke kerken, kloosters en Lourdesgrotten in Noord-Brabant, maar je kunt ook meer te weten komen over de meer dan honderd orden en congregaties die in Brabant werkzaam zijn geweest. In het Rooms prentenboek zullen de typisch roomse fenomenen: van knikengel tot missiebusje, van wijwatervat tot beatmis een feest van herkenning zijn. Wat weet jij nog over de angst voor onkuisheid, over de handen die je boven de dekens moest houden, over de huwelijksmoraal en de seksuele voorlichting? Blader ook eens door de katholieke kalender en de regels en de rituelen. Maar nog belangrijker dan al die wetenswaardigheden zijn de eigen herinneringen van de Brabantse katholieken aan dat roomse leven. Deze site, die de komende tijd nog aangevuld wordt, biedt dan ook ruimschoots de gelegenheid om bij elk verhaal je eigen ervaringen te delen.

**Voor foto's, verhalen en meer informatie:** [www.wierookwijwaterenworstenbrood.nl](http://www.wierookwijwaterenworstenbrood.nl)