

Rooise Streken 8, deel 1: Geen 'Fahrrad ' maar 'Pferde' terug

Geraadpleegde literatuur en bronnen

Het verhaal zelf is verteld door Ties Aarts aan Margreet Gevers en Emmy van Haastrecht aan de 'Verhalentafel Nijnsel'

Jan van der Aa en Piet van Alphen: Staffanfare van de NCB 1938-1966, Sint-Oedenrode 2009

<https://historianet.nl/oorlog/tweede-wereldoorlog/had-hitlers-leger-paarden?>

Paarden in het Duitse leger

www.bitmagazine.nl: Nagedachtenis aan alle paarden die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen.

www.delpher.nl Helmondsche Courant 25-08-1945, krantenartikel over het terughalen van de paarden in een verslag van een NCB-vergadering

www.https://wo2-hoekschewaard.nl/goudswaard/1940-paardenvorderingen

Verhaal over de paardenvorderingen

Foto's

www.BHIC.nl en www.Hitlers-heste-IMYO-kcol Foto's in de artikelen Rooise Streken 8 en Rooise Streken 9

Diversen



**Verhalentafel Nijnsel: vierde van links is Ties Aarts
foto: AKG Images, BHIC, Verhalentafel Nijnsel**



**De boerderij van de familie Aarts vlakbij het kruisbeeld in Nijnsel zoals ze er tijdens en vlak na de oorlog uit zag. Nu raast er het verkeer door de tunnelbak
foto: fam. Aarts**