

ROOISE STREKEN 24: ROOISE KAPELLEN deel 3

De drie meest recente kapellen

De nieuwste Rooise kapellen staan in Nijnsel en in Boskant. Ze zijn nog geen tien jaar oud en elke kapel is om eigen specifieke redenen gebouwd. In Nijnsel staat de Antoniuskapel in de Weideven en in Boskant zijn er zelfs twee kapellen gebouwd, de ene in het Kremsele en de andere bij de voormalige Boskantse kerk. Hoewel beide Boskantse kapellen om een heel andere reden zijn opgericht zijn beide wel toegewijd aan dezelfde heilige, Rita.



De Ritakapel in het Kremsele, la abogada de imposible



6. De Ritakapel in het Kreamselen 2012

De Ritakapel is de kers op de taart van verantwoord maatschappelijk ondernemerschap. Het is het resultaat van de samenwerking, allen met een schuin oog op het eigenbelang, van de Rooise boomkwekers, de toenmalige gemeente Sint-Oedenrode, de buurt en natuurorganisaties zoals het Roois landschap. In 2011 wordt de Stichting Greenport Midden-Brabant opgericht. Dit is een samenwerking tussen 70 boomkwekers uit de regio. Hiervan zijn ook een aantal Rooise boomkwekers lid. Het doen en laten van de boomkwekers wordt met gefronste wenkbrauwen bekeken door een aantal inwoners en de plaatselijke landschap- en natuurorganisaties. Zij hebben er immers om bedrijfseconomische redenen een groot belang bij ook bomen te kunnen aanplanten in open kwetsbare gebieden zoals bijvoorbeeld de Dommelbeemden. Dit komt natuurlijk het aanzien van het oorspronkelijke landschap niet ten goede, integendeel zelfs. Het mooie nu is dat de eerder genoemde stichting en de natuur- en landschapsorganisaties samen tot een compromis gekomen zijn dat de gemeente vastgelegd en afgezegd heeft in het bestemmingsplan. Over en weer zijn, tot wederzijdse tevredenheid handreikingen gedaan, om het landschap te verfraaien, zonder elkaars belang uit het oog te verliezen. De kapel vlak bij de Gasthuishoeve is een mooi voorbeeld hiervan. De kapel is gebouwd met de bedoeling om een rustplaats in het landschap voor ruiters, fietsers en wandelaars te creëren. Boomkwekerij van den Hurk heeft hiervoor een stukje grond beschikbaar gesteld op de hoek van de kruising Kreamselen/Liempdseweg. Door een aantal buurtbewoners is de kapel gebouwd. Ze is toegewijd aan de Heilige Rita, de patrones van Boskant en zij wordt aangeropen bij 'hopeloze zaken'. Op een ingemetselde steen staat dit ook in het Italiaans vermeld 'la abogada de imposible'. Dat de heilige Rita haar naam eer aan doet blijkt wel want de controversen tussen de boomkwekers, de buurt en de natuur- en landschapsbeschermers is tot ieders tevredenheid in der

minne opgelost. Pastoor Vincent Blom heeft voor een Rita beeld gezorgd en zaterdag 7 april 2012 is de kapel door hem ingewijd.



De Antoniuskapel in Nijnsel met het beeld uit het vroegere Antoniushuis

7. De Antoniuskapel in Nijnsel 2013

In Nijnsel komt de naam van de patroonheilige van de parochie overal voor. Zo heeft de in 1920 opgerichte fanfare zijn naam gedragen maar ook de gitaarclub uit 1959 met de naam 'Antonio'. De fanfare, later harmonie, is onlangs gefuseerd met haar Eerdse collega en heet nu Muziekvereniging Meierijstad en bij Antonio zwijgen sinds 2014 de gitaren. In Nijnsel is in 1926 ook een parochiehuis gebouwd. Uiteraard krijgt dit ook zijn naam 'Antoniushuis'. Bij de bouw ervan wordt er een Antoniusbeeld geplaatst in de voorgevel. Tijdens een verbouwing begin jaren 70, de ontkerkelijking was inmiddels ingezet, wordt het verwijderd en het dreigt in de puincontainer te verdwijnen. Het Antoniushuis krijgt in die tijd ook de meer prozaïsche naam 'Beckart'. Harrie van Schijndel van het bouwbedrijf die de verbouwing uitvoert, kan het niet over zijn hart verkrijgen dat het beeld in de puinbak verdwijnt en vindt de gedachte er aan alleen al 'sund'. Hij heeft met toestemming van de pastoor het beeld 'gered' en in zijn woonkamer geplaatst. Mei 2012 belt Harrie naar Nijnsel met de mededeling: *"Ik ga verhuizen naar een appartement en kan het beeld niet meer plaatsen. Je kunt tegen de pastoor zeggen, dat hij het kan komen halen."* Enkele vrijwilligers uit Nijnsel tuigen naar Reusel, waar Harrie inmiddels woont en brengen het beeld terug naar Nijnsel. Pastoor Blom geeft aan, dat het beeld weer een mooie plaats moet krijgen. Uiteindelijk is besloten een veldkapel voor het beeld te bouwen. Het plan wordt uitgewerkt en zonder dralen uitgevoerd. De familie Dekkers stelt een stukje grond beschikbaar aan de Lieshoutseweg en Bert Verbakel bouwt met een aantal vrijwilligers bij zijn museum de kapel. In mei 2013 wordt de kapel met een vrachtwagen naar haar standplaats gereden. Daar wordt de kapel geplaatst en ter plekke verder afgewerkt. De bestrating en de tuin worden aangelegd. En zo kan op 13 juni 2013, op de feestdag van de Heilige Antonius van Padua, de kapel door de Bossche bisschop Mgr. Drs. Hurkmans onder zeer grote belangstelling en tot

tevredenheid van de bevolking worden ingewijd. Zo is Nijnsel, tot trots en tevredenheid van velen, een prachtige Antoniuskapel rijker. En, naar het aantal kaarsjes, te oordelen die daar branden klinkt daar nog vaak het schietgebedje: “*Heilige Antonius beste vrind, maak dat ik m'nweer vind*”.



De Ritakapel in Boskant is Roois nieuwste kapel



De Ritakapel in Boskant 2016

Als in april 2014 de kerk in Boskant wordt onttrokken aan de eredienst, vindt pastoor Vincent Blom het onverteerbaar dat Boskant zonder gebedshuis dreigt te komen. Om dit te voorkomen belooft hij heel enthousiast: “ *We maken van de doopkapel een Ritakapel*”. Dit is eerder gezegd dan gedaan, maar belofte maakt schuld en een klein groepje parochianen gaat onderzoeken of dat allemaal wel kan. De conclusie is dat het kan, maar de doopkapel is in slechte staat en er moet veel aan hersteld worden. Er wordt een plan gemaakt en na overleg met het parochiebestuur en het bisdom komen de verlossende woorden: “ *Jullie kunnen van start!*”. Een zeer enthousiaste werkgroep o.l.v. Ari van Alebeek begint aan de restauratie. Onderdelen van de kerk zoals de eerste steen, een altaar en een aantal kerkbanken wordt in de kapel geplaatst. Op 24 juli 2016 is de kapel door een trotse pastoor de kapel ingezegend. De heilige Rita van Cascia, Italië (1381-1447), de patrones van ‘hopeloze zaken’ wordt nog maar op twee plekken in Nederland vereerd, in Oud-Vakenburg en in Boskant. En daar nog wel in twee kapellen. Of dit aantoont dat Boskant met meer hopeloze zaken te maken krijgt is niet aangetoond. Als de Paterskerk in Eindhoven wordt gesloten bevindt zich daar nog een houten Ritabeeld. Door op het juiste moment daar op de stoep te staan heeft men het in Boskant voor elkaar gekregen dat het beeld naar Boskant is gekomen. Na de opening wordt er tot op de dag van vandaag nog elke woensdag een druk bezochte mis gelezen.

Een kapellentocht van anderhalf uur: een aanrader

Een bedevaart, een priesterfeest, carnaval, behoefte aan troost, landschapsverfraaiing, een parochiejubileum, een verloren beeld en het sluiten van een parochiekerk. Het zijn 8 redenen om een kapel te bouwen. Rooi is in de afgelopen decennia een kapellendorp bij uitstek geworden en gezien de vele kaarsjes die er dagelijks branden voorzien zij in een behoefte. De Rooise kapellen zijn over het hele dorp verspreid. Het is een aanrader om een fietstocht te maken langs de Rooise kapellen. Dit is niet alleen uit sportief opzicht een aanrader maar bevordert wellicht ook de devotie. Wel voldoende kleingeld meenemen om kaarsjes op te steken want ondanks de wonderen die op het conto van de diverse heiligen geschreven kunnen worden is ‘pinnen’ (nog) niet mogelijk. Op de site van Heemkundige Kring De Oude Vrijheid onder ‘Rooise Streken’ is onder ‘extra informatie RS 21-23’ een uitgebreide beschrijving, zoals afstanden, wegen, duur, etc, van de fietstocht te vinden. Veel fietsplezier en de nodige devotie toegewenst.



- 1 Odakapel op het Martinuskerkhof in het Centrum
- 2 Petruskapel op de kruising Boxtelseweg/Slophoosweg in Olland
- 3 Ritakapel op de hoek Liempdseweg/Kremsele
- 4 Ritakapel bij voormalige kerk in Boskant, Ritaplein
- 5 Bedevaartskapel in processiepark Lieshoutseweg bij kerk in Nijnsel
- 6 Antoniuskapel, hoek Lieshoutseweg/Oude Lieshoutsedijk, Nijnsel
- 7 Martinuskapel aan de Everse Akkerpad in het Everse
- 8 Maria ter Troostkapel in de kasteellaan bij het park Henkenshage

Door: heemkundige kring 'De Oude Vrijheid', werkgroep geschiedenis
 Contact: secretariaat@oudevrijheid.nl
 Extra informatie op www.oudevrijheid.nl klik op Rooise Streken



HEEMKUNDIGE KRING
 DE OUDE VRIJHEID
 Sint-Oedenrode