

ROOISE STREKEN 48 VAN 'L'ÉTOILE DU SOIR' EN 'ROOISE IJSCLUB' NAAR 'SOFT- EN SCHEPIJS'?

Bronnen

- Handelsvriend, 1938, 1939, 1940
- Midden Brabant, 1949 t/m 1956, 1963
- Clubblad Rooise IJsclub 'De Rooie noor'
- BHIC: 'Henk Buijks vertelt' en lezersreacties, oktober 2008
- Foto's van Jo van der Kaaij, Rooise IJsclub

Extra afbeeldingen



De schaatstocht in Rooi van 1997



Leden van de 'Rooise IJsclub' onderweg tijdens een schaatstoertocht in Friesland



En natuurlijk even rust nemen voor de 'koek en zopie' onderweg: op het ijs bij de Moerkuilen



Henk Buijks schreef op de site van het BHIC over ‘verhalen uit Sint-Oedenrode’ bij de foto ‘Bij de Moerkuilen op het ijs won Vic Leurs een extra prijs. Deze tekst prijkt op een praalwagen die in 1947 door de straten van Rooi trekt. Erboven wordt een burgemeester welkom geheten. Wat is hier aan de hand?’ Henk vraagt de lezers of zij het weten. Er komen een drietal reacties.

Reacties (ingekort)

Drs.J.G.M.Hegener te Waalre: ‘Burgemeester Leurs was de opvolger van de in september 1946 heel plotseling overleden burgemeester Jhr.H.van Rijckevorsel van Kessel. Deze liet een gezin met 12 kinderen na. Hij was mijn oom getrouwd met een zuster van mijn moeder, Antoinette Anderegg.’

J.Wijn, Sint-Oedenrode: ‘Deze foto is gemaakt in de Eerschotsestraat t.h.v. Cafe Tinus van Heesel (waar nu het Bastion is gebouwd) de heg langs het Café was de afscherming van een open plek tussen Café en de winkel/bakkerij van Karel Ketelaars. Het was gebruikelijk dat bij aanstelling van een nieuwe burgemeester in ons dorp een rondrit werd gemaakt ter kennismaking aan de bevolking. Is met de huidige burgemeester Peter Maas ook gebeurd.’

De zogenaamde extra prijs die Vic Leurs won heeft te maken met feit dat hij een fervent kunstschaatser was en al vrij snel zich aansloot bij de Rooise kunstschaatsvereniging. Er werd voor hem vrij snel na zijn installatie een ambtswoning gebouwd aan de Corridor thv. de nieuwe Alzenau-brug.'

Fien van Dijk-Rakels, Son: 'Deze foto heb ik ook in bezit, want de in het zwart geklede heer met hoge hoed, voor op de kar, is mijn grootvader Piet van der Aa. Hij was toen voorzitter van de Rooijse ijsclub. Hij werd geboren in Gemert op 03-05-1875 en overleed te Sint-Oedenrode op 03-01-1953. In 1901 werd hij postbode in Sint-Oedenrode. Hij bleef dit tot 1933. Na zijn pensionering werd hij schoenhersteller en woonde toen in Eerschot, A 23 met zijn vrouw Mechtilda van de Crommenacker, ook afkomstig uit Gemert. Zij waren de ouders van mijn moeder, Janske Rakels-Van der Aa.

Wat ik me herinner van deze foto is, dat er in de familie wat om gegniffeld werd: de ijsclub wilde zeker een wit voetje halen bij die nieuwe burgemeester door hem meteen een prijs te laten winnen!

In strenge winters werd er zeker geschaatst op de Moerkuilen en opa had ruimte nodig, want hij schaatste van die krullenfiguren. Maar ook dichterbij huis werd geschaatst, want de weilanden achter het brugje bij de Knoptoren-Kerkdijk liepen dikwijls onder water en daar ging de bevolking van Eerschot dan schaatsen.

De foto is gemaakt door Fotobureau Het Zuiden (nr. 7354/21). Er zijn toen vast meer foto's gemaakt, want achter deze wagen rijdt weer een andere wagen. Alle twee worden ze getrokken door paarden, de opkomst van tractoren laat nog even op zich wachten. De plek is bij de ingang naar Eerschot, op het kruispunt Eerschotsestraat, Lindendijk, Borchmolendijk (toen de "stroat") en Corridor. Het huis midden achter was het café van 'Tinuske van Hissel', ofwel Martinus van Heessel. Vandaar die jeneverreclame.

Dit pand maakte later plaats voor garagebedrijf Damen-Kroes. Dit alles, samen met de haag en de daarnaast gelegen panden van bakkerij Karel Ketelaars en garagebedrijf Th. van Hoof, moest later plaatsmaken voor de bouw van het appartementencomplex Het Bastion. Dat vult nu de hoek Lindendijk-Eerschotsestraat.'